



Vrijdagmorgen zijn alle dames keurig op tijd bij de bus, zodat we om 8 uur kunnen vertrekken voor onze 3 daagse reis naar “Laag Holland”.

De weersverwachting is niet zo best, maar we gaan welgemoed op pad. Koffiestop onderweg in Breukelen en om 13.00 uur zijn we aan het Strandpaviljoen in Edam, Waar we genieten van een heerlijke lunch met een prachtig uitzicht op een stormachtig IJsselmeer.

Vanwege de storm wordt het programma gewijzigd en gaat de hele groep naar het Fort van Edam voor een boeiende rondleiding. Daarna in plaats van een tochtje met de koeboot, bezoeken we het Volendams Museum. Een leuk alternatief.

Dan op naar het hotel in Purmerend, koffers uitpakken en klaarmaken voor het diner. De storm raast intussen flink en de regen roffelt op de serre, maar wij zitten lekker te smikkelen en te genieten.



De volgende morgen op tijd met de bus naar Hoorn, waar een wagon voor ons is gereserveerd in de Stoomtram. Na een mooie rit door het fraaie vlakke land komen we aan in Medemblik, een heel leuk havenstadje, even vrije tijd om rond te kijken en een kopje koffie te drinken.

De boot ligt op ons te wachten, gelukkig is het IJsselmeer nu wat rustiger. We kunnen ons zonder zeeziek te worden, de verzorgde lunch goed laten smaken. Daarna naar buiten, heerlijk die wind en wat een prachtig uitzicht! Om 15.00 uur komen we aan in Enkhuizen, waar 3 gidsen ons opwachten voor een stadswandeling en bezoek aan het Almanakmuseum, prachtig stadje! En we houden het droog!

Om 18.00 uur staat onze trouwe chauffeur Brian, ons op te wachten om ons naar het hotel te brengen voor het diner, het was een heerlijke dag!

En dan alweer de laatste dag, de koffers zetten we alvast in de bus. Vervolgens komen de gidsen van het Gilde ons ophalen bij het hotel voor een rondleiding door Purmerend. Helaas... de paraplu's zijn nodig en beschermen ons tegen de stromende regen. We bezoeken het Museum van Purmerend, waar prachtig plateel te bezichtigen is, en krijgen uitleg in de

Raadszaal van een enthousiaste oud leraar. Dan naar de Koemarkt,



waar we bij het leuke café BRASA een kop koffie en een “plateelkoekje” aangeboden krijgen. Leuke reclame voor de stad!

Om 12.30 terug bij het hotel en de bus. We nemen afscheid van het gezellige gastvrije hotel en vertrekken naar de Simonehoeve in Katwoude. Het stortregent en de chauffeur moet de bus bijna de hoeve in rijden om ons met droge voeten binnen te krijgen. Na een uitleg over de kaasmakerij en een demonstratie klompen maken, wordt koffie met gebak geserveerd. Daarna kunnen we rondkijken in de grote winkels en kaas en vruchtenwijn proeven, en leuke of lekkere dingen kopen voor thuis.

Om 15.00 uur naar Monnickendam, ook weer zo’n leuk havenplaatsje. Helaas mag je met de bus het centrum niet in, dus maar weer de paraplu’s tevoorschijn gehaald en naar het museum “de Speeltoren”, gelopen waar op een boeiende wijze uitgebeeld werd hoe het laagland is ontstaan. Het carillon van de Speeltoren is het oudste en meest valse van Nederland.!



Weer in de bus en op naar Rosmalen, waar we het afscheidsbuffet zullen gebruiken. We zijn te vroeg en moeten wachten tot onze tafels klaargemaakt zijn, wat een drukte in de hal!!! Maar als we eenmaal ons plekje hebben kunnen we volop genieten van de zeer uitgebreide buffetten! We komen moe maar voldaan om ca. 22.30 uur in Sittard aan en kunnen weer terugzien op 3 gezellige en leerzame dagen.

Verslag van Willy Janssen.