

Beste lezers,

Donderdag 25 oktober hebben we een zeer gezellige creatieve middag gehad in de Soos. Er werd veel gelachen en hard doorgewerkt, het eindigde soms wel met wat waterpret....klein zwembadje....even dweilen en het plezier ging weer verder. Aangezien ik zelf heel erg creatief ben, vond ik het een leuke uitdaging om deel te nemen aan deze workshop. De Workshop "Wol op Zijde" werd gegeven door kunstenaar "Alice Goossens".

Van een gewone zijden sjaal, maakten wij een kunstwerk!

Om te beginnen kregen we een zijden sjaal 180x55cm in de kleur die je zelf naar wens had uitgekozen. Mijn kleur was donker blauw. We legden onze handdoek op de tafel daarover heen kwam het noppenfolie en dan de zijden sjaal.



We zochten kleuren wol (Merino wol) die mooi bij de kleur van de sjaal stonden. Dan begonnen we plukjes wol op de sjaal te leggen en te verdelen zodat er een mooie eigen creatie ontstond. Als je alle kleuren had uitgezocht die je wilde nam je de vezels van zijde en die werden er bovenop gelegd, op de wol.

Je nam warm/heet water en gooide druppels water over de wol heen. Gelijk daarna deed je je handen goed inzepen met natuurzeep en ging over het noppenfolie heen wat op de sjaal lag, gelijkmatig in te wrijven. Als de gehele sjaal was opgerold in de noppenfolie, liet je het water eruit lopen. We legden de rol weer op de tafel en rolde het noppenfolie weer eraf en het proces werd herhaald. Na dit proces een keer of twee, drie te hebben gedaan nam je alleen de sjaal en liep naar de kraan om het met warm/heet water uit te spoelen zodat alle zeepresten eruit waren gewassen. Je legde de sjaal weer terug op de tafel.

De wol moet aan het einde van dit proces geheel in de zijde zijn ingewreven. Liet de wol nog los van de sjaal, moest je gelijk weer warmwater met zeep goed inwrijven. Als alles goed ingewreven was en ook weer alle zeep resten verwijderd waren, kun je om de kleuren mooi blijvend te behouden de sjaal eventueel in azijn soppen en weer goed uitspoelen.

Aan het einde van de middag ben je trots op je eigen mooie creatie en voel je je ook een echte kunstenaar!

Misschien heb ik dan ook een detail van deze middag vergeten maar één goede tip; krijg je de kans om deze cursus te doen, doe het!

Het is een echte aanrader!!

Tiny Gillissen

