

3 December excursie naar het Europees Parlement in Brussel.



Om stipt 8.00 uur zaten we allemaal in de bus waar Toos Latour ons welkom heette. Paul de Wit, onze gids, vertelde vervolgens over het ontstaan van het Europese Parlement.

Een stukje geschiedenis.

We beginnen bij Karel de Grote, hij heeft Europa tot een goed georganiseerd rijk samen gesmeed. Zijn zoon Lodewijk de Vrome erft het rijk. Vervolgens verdeelt Lodewijk de Vrome zijn rijk onder zijn drie zonen en die verdelen het weer onder hun zonen en zodoende wordt het grote rijk in veel kleine stukjes geknipt. Het gevolg hiervan is veel kleine rijkjes en veel oorlog. Na de tweede wereldoorlog wilden men nooit meer oorlog. Daarom werden in 1945 de Verenigde Naties opgericht, de VN staat voor internationale veiligheid.

In Europa ontstond na de tweede Wereldoorlog eerst de Benelux vervolgens de EEG daarop volgde EGKS hieruit ontstond de monetaire unie daaruit de EG en vervolgens wat we nu hebben de Europese Unie.

Verslag van de dag.

Tegen 10.30 uur kwamen we aan bij het Europees Parlement, we werden ontvangen door Stijn Teeuwen de assistent van Jeroen Lenaers. Jeroen Lenaers is Europarlementariër. We konden het Europarlement bezoeken op uitnodiging van Jeroen Lenaers.

Stijn heeft ons rondgeleid door het gebouw en uitleg gegeven over de werking van het Europarlement. Er zijn 751 Europarlementariërs uit de 28 lidstaten. In de



Europese Unie worden 24 officiële talen gesproken.

Na de uitleg van Stijn hebben we in een aparte ruimte nog een tot anderhalf uur vragen aan Jeroen Lenaers kunnen stellen. Vervolgens het fotomoment. Een groepsfoto! De dames van het Vrouwengilde Sittard allemaal met Jeroen op de foto. Ieder van ons heeft de foto inmiddels via de mail ontvangen.

Tegen 14.00 uur zijn we in Brussel gaan lunchen. Vervolgens met een Brusselse gids een stukje door Brussel gelopen en gereden. Was interessant!

Tegen 17.00 uur zijn we terug naar Limburg gereden. Paul de Wit heeft ons gedurende de hele reis goed van drank en spijs voorzien. Om ongeveer 19.00 uur kwamen we aan bij de Bokkenrijder in Sweikhuizen waar een heerlijk Italiaans buffet op ons stond te wachten. Het was een prachtige dag.

Een compliment voor het organisatiecomité, alles was uitstekend geregeld.

Marijke Leenders.