

**Dinsdag 11 december** hebben we met 13 leden een bezoek gebracht aan het **Mgr. Schrijnenhuis** in Roermond.

Het thema van deze ontmoetingsdag voor de advent was: De rijke wereld van kloostertuinen, paradijs en oase voor lijf en ziel.

Na de zoals gewoonlijk hartelijke ontvangst met thee en koffie, gaf de gastsprekerster Tini Brugge een zeer boeiende lezing over het ontstaan en de ontwikkeling van kloostertuinen door de eeuwen heen. Aan de hand van mooie beelden legde zij o.a. de diverse functies uit van kloostertuinen.

Een rustige omgeving om te mediteren, voor bloemen- en kruidenteelt, voor het telen van gewassen om te voorzien in eigen onderhoud en begraafplaats voor de bewoners van het klooster.

In het midden van de tuin, het zogenaamde pandhof stond vaak een boom, verwijzend naar de levensboom in het paradijs.

Na een smakelijke lunch, waren er 3 activiteiten waaruit in de middag gekozen kon worden: een rondleiding door het stadspark de Kartuis met mooie beelden, een rondleiding in



de Caroluskapel of een diaprojectie van de VVV met uitleg over zowel het stadspark als het Kartuizer klooster. Weer zeer leerzaam en boeiend.

De middag werd afgesloten met een mooie gebedsviering in **de** kapel. Na nog een warme kop koffie met een lekker stukje vlaai, konden we weer terugkijken op een prachtige, zinvolle dag.

Verslag van Betsy Crijns.