

Donderdag 13 december, lezing door Bart Jan de Graaf:  
Het denken voor en na de Grote Oorlog.

Voor de pauze behandelde Bart Jan het tijdperk 1789 - 1914:



!789, de Franse Revolutie waarin de "gewone man" de macht grijpt:  
Vrijheid, gelijkheid en broederschap!

De industriële revolutie vindt plaats in de tweede helft van de 19de eeuw



en heeft een enorme invloed op de samenleving,  
Denk aan de stoommachine, de telegraaf, het invoeren van de standaard tijd,  
de opkomst van het kapitalisme enz.

Na de pauze:

Filosofisch gezien neemt men afstand van de verlichtingsfilosofie.

Er vindt een "Umwertung aller Werten" plaats.

Het denken, de taal en het bewustzijn hebben grote beperkingen menen o.a.  
filosofen als Nietzsche, Feuerbach, Freud, von Hofmansthal, Liechtenstein e.a.

Zij hebben ieder op eigen wijze invloed op het denken van de mens gehad.

Bart Jan sloot de lezing af met de opmerking dat het verstandig zou zijn als de mens  
bescheiden zou zijn!

Leni Schreurs Bollen