



Vrouwengilde Sittard
Jaargang 46- no 9- december 2019

Zo.	1 dec.	Koffie-uurtje
Ma.	2 dec.	Leesclub III
Ma.	2 dec.	Bridgeclub
Woe	4 dec.	Leesclub I
Ma.	9 dec.	Zangkoor
Di.	10 dec.	Lezing Pelgrimeren en bedevaarten
Woe.	11 dec.	Korte en lange wandeling
Ma.	16 dec.	Bridgeclub
Woe.	18 dec.	Leesclub II
Don.	19 dec.	Kerstviering

Zondag
1 dec.
14.30 u.

Zondag 1 december is er koffie-uurtje bij Hotel de Limbourg aan de Markt. Er is altijd een bestuurslid en een lid van de werkgroep aanwezig. Welkom!

Dinsdag
10 dec.
14.00 u.

Lezing Pelgrimeren en bedevaarten door Alice Frijns in de Soos.

Na hun pensioen gaan mensen vaak maandenlang al pelgrimerend op weg naar Santiago de Compostella of fietsend naar Rome om een periode van hun leven af te sluiten. Velen gaan naar Lourdes of Taizé en anderen maken een ééndaagse bedevaart naar Banneux, Kavelaer of Wittem. Soms is een kort gebed tot Maria of een heilige en het aansteken van een kaarsje voldoende om er weer tegen te kunnen.

Waarom doen we dat? Waarom maken we korte of langere bedevaarten? Waarop hopen wij? Waar verlangen we naar? Zijn we op zoek naar ontspanning of is er meer? Zoeken we genezing of kracht om met gebreken om te gaan? Ervaren we op die plekken een glimp van God?

Na afloop van zo'n tocht hoor je vaak dat de weg er heen belangrijker was dan het bereiken van het doel. Wat gebeurt er dan onderweg dat zo onvergetelijk is?

Als je niet ver meer kunt lopen of niet zo lang van huis wil, kun je dan thuis ook een spirituele tocht maken? Hoe gaat dat dan? Velen zien het leven zelf als één grote pelgrimage waarin we samen op weg en onderweg zijn. Hoe kunnen we elkaar tot steun zijn op deze levensweg?

Over pelgrimeren, de ontmoeting met jezelf, met anderen en je spirituele bron God gaat het op deze middag.

We nemen tijd om ontvankelijk te worden, ervaringen te delen en de weg naar ons hart te volgen. Zo proberen we door te dringen in het geheim van bedevaarten en pelgrimeren.

Donderdag
19 dec.
15.00 u.
OASE

Kerstviering : Donderdag 19 december in **de Oase** aan de Bachstraat te Sittard.

15.00 uur Inloop met koffie/thee en iets lekkers.

Om **16.00 uur** zal Leo Baeten zijn film over **van stalletje naar stal** vertonen. Leo is geen onbekende in de amateur filmwereld. Hij maakte o.a. ook de film "Adieu aux Soeurs", over het afscheid van de zusters die jarenlang in de verpleging werkten in het voormalige ziekenhuis van de Goddelijke Voorzienigheid.

Om **16.30 uur** is er een korte pauze waarin u een drankje kunt bestellen. Tussen **16.45 uur en 17.45 uur** zal er een optreden zijn van het duo **Margriet Laumen- Schlössels en Ger Maessen**. Margriet heeft een solo-zang opleiding gevolgd aan het conservatorium te Maastricht en is verbonden aan "Die Vereinigte Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach", waar zij haar medewerking verleent aan vele opera's, concerten en musicals. Gitarist, toetsenist en arrangeur Ger Maessen is eigenaar van studio MHT. Geboren in Sittard, maar al meer dan 35 jaar woonachtig in Amstenrade. Hij begeleidt al meer dan 30 jaar bekende zangers en zangeressen en heeft tientallen CD producties van bekende Limburgse artiesten op zijn naam staan.

Om **18.00 uur** wordt u verrast met een heerlijk uitgebreid warm buffet, verzorgd door de heer Notermans. Er is rekening gehouden met vlees- vis liefhebbers en ook de vegetariër komt aan haar trekken.

Kosten € 25,-, inclusief koffie/ thee en 2 drankjes + warm buffet.

U kunt zich opgeven tot en met **10 december** d.m.v. overmaken van het bedrag op **NL15RAB00187666946** t.n.v het Vrouwengilde Sittard (vermeld eerst uw lidnummer, dan uw naam en de activiteit) of door een envelop met € 25,- en op de envelop uw lidnummer, naam en activiteit af te geven vóór de lezing van 10 december in de Soos.

Wij hopen veel leden te mogen begroeten!

Club Mededelingen:

Wandelclub

Woensdag 11 december is er weer een korte en een lange wandeling.

De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij brillenzaak Pearl. U hoeft zich niet aan- of af te melden.

De lange wandeling: 11 december is er weer een lange wandeling. De leiding hebben Francine Arts, Bep Heuser en Elly Wetzeler.

We vertrekken vanaf Café Oosheim, restaurant Aete bie Loe, Stationsstraat 87, Elsloo. Er kan gratis geparkeerd worden op het Dorine Verschurenplein. De wandeling met enkele boshellingen gaat door het historische dorp Oud-Elsloo. Dan een stuk richting Stein en langs het Julianakanaal naar kasteel Elsloo. Dan door het Hogeboos naar Broekhoven en langs het kanaal naar Geulle, waar geluncht kan worden bij bakkerij/lunchroom Esterella. Terug door het bos omhoog naar Sniijdersberg en door de buurtschap Hussenberg. De wandeling is ca. 13 km.

Vertrek bij de Soos om 9.30 uur. Opgeven tot zondag 8 december met of zonder auto bij Paula Descher, telefoon 046-4581157 (inspreken mag) of per e-mail Pauladescher@gmail.com.

Mededelingen : Lief en Leed. In dit kader hebben Fietje en Lenny weer bezoekjes gebracht. Kent u iemand die geopereerd is en/ of langdurig ziek, of een bijzonder feestelijke gebeurtenis heeft, geef het door aan Lenny of Willy! Vanaf 1 januari zullen Lenny Janssen en Willy Jansen het Lief en Leed-duo vormen. Wegens omstandigheden moet Fietje stoppen met deze activiteit. Langs deze weg willen we Fietje heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat zij samen met Lenny vele bezoekjes heeft afgelegd.

Nieuwe leden: Nada Schmeetz; Gerda Desemo en Jeaninne Winkens

Oproep: **Adres- email -veranderingen, af- en aanmeldingen als lid graag melden bij de ledenadministratie.**

Ook zou ik u willen vragen indien u nog geen pasfoto hebt ingeleverd, dit alsnog te doen. Het is voor ons heel fijn om te weten welk gezicht er bij een naam hoort. De pasfoto kunt u voorzien van naam en lidmaatschapsnummer inleveren bij de eerstvolgende lezing of excursie waar u aan deelneemt, of sturen naar onderstaand adres. Lenny Janssen, Molenaarlaan 3, 6132 BA Sittard. **Maar mag ook digitaal naar lenny.janssen@kpnmail.nl**

Alvast bedankt.

WENS:

**Het Bestuur van Vrouwengilde Sittard wenst al haar leden:
Een warm en gezellig Kerstfeest en voor 2020:
Goede gezondheid en een Vredig jaar!**



