

Vrouwengilde Sittard
Jaargang 46- no 8- november 2019



| | | |
|--------|---------|--|
| Zo. | 3 nov. | Koffie uurtje |
| Ma. | 4 nov. | Leesclub III |
| Ma. | 4 nov. | Bridgen |
| Woe. | 6 nov. | Leesclub I |
| Do. | 7 nov. | Excursie Montfort |
| Ma. | 11 nov. | Zangkoor |
| Woe. | 13 nov. | Korte en lange wandeling |
| Don. | 14 nov. | Lezing 'loslaten' door M.v.Glabbeek |
| Ma. | 18 nov. | Bridgen |
| Woe. | 20 nov. | Leesclub II |
| Woe. | 20 nov. | Kunstclub |
| Vrijd. | 22 nov. | Film in Foroxity |
| Ma. | 25 nov. | Zangkoor |
| Di. | 26 nov. | Mgr Schrijnenhuis |

Zondag
4 nov.
14.30 uur

Zondags koffie-uurtje in Hotel de Limbourg aan de Markt te Sittard.
Er is altijd een bestuurslid aanwezig en een lid van de werkgroep. Welkom!

Donderdag
7 nov.
12.45 uur
Baenje

Excursie naar Montfort en Odiliënberg.
Zie info in de convocatie van oktober 2019. Inschrijven is niet meer mogelijk.
We vertrekken om **12.45 uur** vanaf de Schuttestraat (Baenje) naar Montfort en worden daar ontvangen met koffie/ thee en vlaai. Er wordt een toelichting gegeven over het ontstaan en hergebruik van het kasteel. Daarna krijgen we een rondleiding.
Rond 16 uur brengen we nog een bezoek aan **de Basiliek in St.Odiliënberg.**

Donderdag
14 nov.
14.00 uur

Loslaten is een grote kunst! Lezing door Mevr.M. van Glabbeek.
Wij mensen hebben de neiging om van alles vast te houden: overtuigingen, materie, geld en andere mensen. Het liefst stoppen we alles in een grote doos met 'Van mij!' erop. Vooral als het gaat om de liefde van je leven, bijvoorbeeld je partner, je kind of dierbare zaken. Je wilt het 't liefst nooit meer loslaten. Toch is het hele leven loslaten. Je kind groeit op, wordt zelfstandig. Bij verhuizing naar een kleinere woning moet je "ontspullen". Ook het ouder worden gaat onvermijdelijk gepaard met loslaten, soms laten we zaken los uit behoefte, op andere momenten uit noodzaak. Stoppen met werken, gezondheidsproblemen, dierbaren verliezen, al deze gebeurtenissen vragen om loslaten. Maar hoe doen we dat? Wat is precies loslaten? Waarom is het zo verschrikkelijk moeilijk? De term 'loslaten' heeft vaak een negatieve bijklank, we denken meteen aan onherroepelijke veranderingen, en aan verlies. In hoeverre kan loslaten gepaard gaan met groei en met nieuwe ontwikkelingen? Dit zijn o.a. enkele vragen waar we ons interactief mee bezig gaan houden tijdens onze ontmoeting op 14 november 2019

Vrijdag
22 nov.
13.30 uur

Vrijdag 22 november is er weer een film, speciaal voor de leden van het vrouwengilde in Sittard. In Foroxity aan de Rijksweg.

De film "The Light Between Oceans" wordt speciaal voor onze leden en introducés gedraaid in Foroxity. U kunt vooraf zelf een kaartje kopen bij de kassa. **Kosten € 10,50 p.p.** inclusief een kop koffie/ thee en stuk vlaai na afloop van de film, in de foyer.

In verband met het bestellen van vlaaien, wil de medewerkster van Foroxity graag weten hoeveel mensen worden verwacht. Daarom dient u zich aan te melden voor de film. Dat kan door een mail te sturen naar tlatour@home.nl of een telefoontje naar Toos Latour (inspreken mag) 046- 4525185 of een envelop met daarop uw naam, lidnr en telefoonnummer. (Let op! Geen geld in de envelop, u betaalt aan de kassa!)

The Light Between Oceans, een verfilming van M.L. Stedmans gelijknamige roman, die speelt in het Australië van de vroege twintigste eeuw.

De film brengt ook twee visuele stijlen samen. Het rauwe emotionele realisme dat Cianfrance's vorige twee films kenmerkte is er nog, maar nu gevangen in de sentimentele stijl van een prestigefilm die duidelijk een gooi naar de Oscars doet. Het is een ongelukkig huwelijk.

Cianfrance's vaardigheid als acteursregisseur staat nog altijd als een paal boven water. *The Light Between Oceans* draait om Michael Fassbender als Tom Sherbourne, een veteraan van de Eerste Wereldoorlog die terug in Australië een baan aanneemt als vuurtorenwachter op het afgelegen eilandje Janus, honderden kilometers van de zuidwestelijke kust. De afgestompte Tom zoekt er afzondering, maar stuit in plaats daarvan op de energieke Isabel (Alicia Vikander).

Ze trouwen en proberen een gezin te stichten, maar twee pijnlijke miskramen zorgen voor spanningen. Wanneer een roeibootje met een dode man en een baby aanspoelt, overtuigt Isabel haar man ervan dat ze het kind kunnen houden. Pas jaren later stuiten ze op Hannah (Rachel Weisz), de echte moeder van hun dochter.

De film begint om 13.30 uur.

Vanaf 13.00 uur kunt u de kaartjes kopen bij de kassa.

De prijs is € 10,50 inclusief(na de voorstelling)koffie en vlaai in de foyer.

Er is geen pauze!

Introducés (m/v) zijn van harte welkom voor dezelfde prijs.

Dinsdag
26 nov.
9.17 uur trein

Ontmoetingsdag ter voorbereiding op Kerstmis.

Mgr. Schrijnenhuis, Swalmerstraat 100 te Roermond.

Thema: Eenzaamheid. Eenzaamheid is het gevoel waarbij je de verbondenheid met je medemens enorm mist, terwijl er misschien genoeg mensen om je heen zijn. Daar wordt tijdens de ontmoetingsdag over nagedacht ,het wordt bespreekbaar gemaakt en er wordt op een creatieve manier uitdrukking aan gegeven. De volgende sprekers zijn aanwezig: Prof. Dr. J. van der Vloet, die de psychologische kant van eenzaamheid belicht. En Kapitein A.Fikse van het Leger des Heils, die momenteel werkzaam is in Brunssum en omgeving. Hij zal toelichten wat het Leger des Heils betekent voor mensen.

De dag start om 10 uur. Vóór de middagpauze zijn bovenstaande sprekers aan het woord. 's Middags om 12.30 uur is er een gratis lunch met broodjes. Daarna zijn er 3 creatieve workshops 1. **Schrijven**: creatief met woorden

n.a.v. een schrijfpdracht, 2. **Schilderen**: Als woorden bloemen worden; 3. **Kleding sorteren**; Het Leger des Heils heeft een inzamelpunt voor tweedehands kleding. Vrijwilligers sorteren de kleding zorgvuldig voor in de winkel. U krijgt de kans om mee te helpen sorteren. De middag wordt om 15 uur afgesloten met een gebedsviering in de kapel en aansluitend staat er koffie, thee en vlaai.

Wij reizen met de trein van 09.17 uur.

U kunt zich opgeven bij Betsy Crijns, vóór 15 november tel: 046-4200233 of per mail betsy@crijns.net (PS Wilt u dan ook aangeven aan welke workshop u wilt meedoen).

club-mededelingen:

Wandelclub

Woensdag 13 november is er weer een korte en een lange wandeling.

De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij Pearl. U hoeft zich niet aan- of af te melden.

De lange wandeling 13 november is er weer een lange wandeling. De leiding hebben Ineke Lemeer en Petra Scheepstal.

We wandelen vanuit Abshoven door het bos en langs de Geleenbeek, 12-13 km. In verband met de holle wegen is een stok wel aan te raden. Voor de lunch is er vanaf 10 personen een beperkte menukaart. We krijgen van de kok een lijst waaruit we kunnen kiezen. Er moet gezamenlijk afgerekend worden, dus zorg voor contant (klein) geld.

We vertrekken bij de Soos om 10 uur. De lunchpauze is bij Brasserie Peil, Burgemeester Pijlstraat 5. Schinnen.

Opgeven tot en met zaterdag 9 nov. (i.v.m. reservering Brasserie Peil,) met of zonder auto bij Paula Descher per telefoon

046-4581157(inspreken mag) of per email

Pauladescher@gmail.com Het is weer een mooi gebied, waar we gaan lopen!

Kunstclub

Kunstclub 20 november 2019.

Op woensdag 20 november 2019 gaan we naar het Gouvernement in Maastricht en bekijken daar hun uitgebreide kunstcollectie.

Het Gouvernement bezit circa 1400 objecten van verschillende kunstenaars met o.a. schilderijen en beelden.

De heer Himmelreich (conservator) leidt ons rond; duur ong. 1,5 uur.

Na afloop drinken we koffie in het gebouw. Het wordt een interessante middag.

Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel te Sittard om 13.00 uur. Parkeren bij het Gouvernement of Bonnefantenmuseum. **Kosten € 4,50** voor vervoer, parkeren, rondleiding en koffie/thee.

Aanmelden vóór 11 november (dit i.v.m het afgeven van een lijst met de namen van de bezoekers).

In memoriam:

Op 27 september jl. is ons KVG-lid **Bep Marissen- v.d. Berg** overleden. Vóór haar overlijden had zij gezegd dat we het volgende in de convocatie moesten zetten: *-Ik wil jullie bedanken voor de fijne activiteiten en vriendschappen-!* Dat zij ruste in vrede!

