

Vrouwengilde Sittard
Jaargang 46- no 7- oktober 2019



Woe.	2 okt.	Leesclub I
Woe.	2 okt.	Excursie naar Trier
Zon.	6 okt.	Koffie-uurtje
Ma.	7 okt.	Leesclub III
Ma.	7 okt.	Bridgen
Woe.	9 okt.	Korte en lange wandeling
Do.	10 okt.	Diapresentatie Tanzania
Ma.	14 okt.	Zangkoor
Woe.	16 okt.	Kunstclub
Woe.	16 okt.	Leesclub II
Ma.	21 okt.	Bridgen
Di.	22 okt.	Lezing Hongarije
Ma.	28 okt.	Zangkoor

Zondag
6 okt.
14.30 uur

Zondags koffie-uurtje in Hotel de Limbourg aan de Markt te Sittard.
Er is altijd een bestuurslid aanwezig en een lid van de werkgroep. Welkom!

Woensdag
2 okt.
8.30 uur

Dagtocht naar **Trier**. Voor info zie de convocatie van september . De inschrijving is inmiddels geweest.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vertrek: **8.30 uur** bij de Baenje aan de Schuttestraat.

Aankomst Trier +/- 10.30 uur in restaurant "La Gondola", waar we koffie drinken en eventueel een kleine wandeling kunnen maken. Aansluitend gebruiken we een warme middagmaaltijd, waarbij u een voorkeur heeft kunnen doorgeven: lunch 1, met vlees (jägerschnitzel) of lunch 2, vegetarische pasta.

Om +/- 13.15 uur rijden we naar het centrum met bezichtiging van de Porta Nigra, de hoofdmarkt, de Dom van Trier en de Basilika. Vervolgens een uurtje vrije tijd om een kop koffie te drinken en eventueel een broodje te eten.

Om +/- 17.15 uur vertrekken we per bus naar de Benedictijnerabdij St. Matthias ter bezichtiging en vervolgens het bijwonen van de vespers om 18.15 uur. Na de vespers vertrekken we huiswaarts en hopen rond 20.30 uur in Sittard te zijn.

Donderdag
10 okt.
14.00 uur
In de aula van Artamuse!

Karibu Tanzania – Welkom Tanzania. Diapresentatie door het bekende echtpaar Reinartz. In de aula van het gebouw Artamuse (muziekschool) aan de Broeksittarderweg in Sittard

Het minder bekende Tanzania...

Ook het onbekende Tanzania is een perfect reisdoel! Het land biedt, met een vuurwerk aan sensationele natuurbelevissen, bijna alles wat mensen, die van natuur en actief bezig zijn houden, zich maar kunnen wensen. We zijn bewust meerdere keren naar het minder bekende, heel oorspronkelijke zuiden van het land gereisd, waar we de niet zo gebaande paden hebben betreden en waar het toerisme eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. De meeste Europeanen denken bij het horen van de naam "Tanzania" vanzelfsprekend op de eerste plaats aan grote, in het wild levende kudde en eindeloze goudbruine savannes. Dat klopt - bijna alle bezoekers willen de "Big Five" (olifant, neushoorn, leeuw, luipaard en buffel) spotten. We hebben daartoe de Nationaal Parken Ruaha, Mikumi en Selous bezocht. We hebben hier wilde dieren in grote groepen beleefd. Steeds waren ze op zoek naar voedsaam gras, prooidieren en vooral naar water. In het Kitulo Nationaal Park werden we echter omarmd door zachtgroene golvende heuvels, die overdekt waren met ontelbaar veel exotische bloemen. We hebben echter niet alleen natuurschoonheid en wilde dieren in het middelpunt van onze multivision-show willen plaatsen. We wilden ook de inheemse bevolking met hun veelzijdige culturen leren kennen. Daarbij probeerden we Tanzania niet naar Europese maatstaven tegen het licht te houden, maar ons onbevooroordeeld te verdiepen in de manier van leven van zijn inwoners. We verbleven o.a meerdere dagen bij de super gastvriendelijke Uluguru's, in hun haast ontoegankelijke, schilderachtige bergen. Ook bezochten we een traditionele Masai-stam, een ziekenhuis, enkele scholen, slaperige vissersdorpjes en landelijke markten die voor de plaatselijke bevolking alles bieden wat ze aan dagelijkse levensbehoeften nodig hebben. Het met witte stranden gezegende Bagamoyo is zowel voor badgasten als ook voor mensen die in de historie van het land geïnteresseerd zijn, een prima bestemming. Tijd is in Afrika een nogal rekbaar begrip. "Vandaag" is hier veel belangrijker dan "morgen"! Nergens anders is het zalige nietsdoen lekkerder dan hier. In Tanzania volgt zelfs de klok de loop van de zon. De Swahili-tijdrekening begint bij de zonsopgang (om 6 uur) met het uur nul. Dat is het moment, waarop de meeste mensen hier uit de veren komen. "Ons" Tanzania toont zich als een verleidelijke diva: in het begin is men alleen maar door haar schoonheid verblind. Ze is echter ook een beetje moeilijk toegankelijk en laat haar ware gezicht alleen maar zien aan degene die zich de moeite doet haar ware aard te leren kennen!

Voor leden is deze dia-lezing gratis. **Introducés** zijn welkom en betalen € 3,- Contant te voldoen op 10 oktober vóór de presentatie. In de pauze schenken we een glaasje water (plat of bruis)

Dinsdag
22 okt.
14.00 uur
Soos

Lezing Hongarije: Cultuur met een vleugje natuur

Hongarije is 3 x zo groot als Nederland en er wonen ca. 10 miljoen mensen. De meeste mensen kennen Hongarije van Budapest, het Balatonmeer en de uitgestrekte poesta met de typische huisjes met waterput en enorme boerderijen. Maar het land heeft zoveel méér te bieden! Grote rivieren als Donau en Tisza met hun dichte oobossen, de visvijvers bij Hortobagy met hun rijke vogelleven.

Het Bükkgebergte, de Matra en Aggteleki in het noorden. Glooiende wijnbergen in diverse windstreken met heerlijke wijnen als Egri bikavèr, het Hongaarse stierenbloed. Fraaie Jugendstil steden als Pécs in

het zuiden, Kecskemét centraal op de Alföld en Sopron vlakbij Wenen, met hun unieke mix van invloeden van islam en christendom. Maar we laten jullie ook kennis maken met de eenvoud van het platteland, waar de tijd op veel plaatsen stil is blijven staan. De taal is het grootste struikelblok want die is echt heel moeilijk, nagyong nêhéz, maar we leren jullie tijdens onze presentatie één woord dat meteen blijft hangen.....We gaan u graag verrassen met dit vrij onbekende nabije oosten.
Wiel en Angelique Aelen-Giesen

Wandelclub

Woensdag 9 okt. is er weer een korte en een lange wandeling.

De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij Xenos. U hoeft zich niet aan- of af te melden.

De lange wandeling op 9 oktober staat onder leiding van Francisca Beckers en Lidie Hermans.

We lopen ongeveer 13 km vanuit Eyselshoven door de Amstelvallei en Craneweijer. Volgens hen zijn stokken aan te raden.

Vertrek bij de Soos om 9.30 uur. De chauffeurs krijgen daar een routebeschrijving. Parkeren kan op de markt in Eyselshoven.

Pauzeplek is Brasserie Elisabeth.

Opgeven voor zaterdag 5 oktober bij Paula Descher:

Pauladescher@gmail.com of 046-4581157 (inspreken mag).

Kunstclub

Op woensdag 16 oktober 2019 bezoeken wij Galerie JoLi in Urmond.

Hier exposeren 3 schilders, te weten:

Stefan Bleekrode, bekend van zijn fantastisch getekende stadsgezichten in Oost-Indische inkt.

Siemen Dijkstra, met zijn prachtige kleurenhoutsnedes.

Gregor Kalus, zijn portretten van bekende personen geven, door zijn unieke gebruik van inkt en water een vervreemdend effect, ze zijn voor het eerst te zien in Nederland.

Verder is er nog werk van: **Ger Lataster, Toon Teeken, Jeroen Meys** en vele anderen.

We krijgen uitleg over de tentoonstelling en drinken uiteraard een kopje koffie/thee met ???

Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel te Sittard om 13.15 uur. Kosten vervoer, rondleiding en koffie/thee met??? € 4,50.

Er kunnen maximaal 30 personen mee.

Aanmelden vóór woensdag 9 oktober 2019 middels enveloppe met aan de buitenkant vermeld: Naam, adres, tel. en wél of géén auto bij de bekende adressen.

OPROEP:

Aanvulling bestuur:

Nu we de laatste jaren afscheid hebben moeten nemen van een aantal ervaren bestuursleden, zijn we dringend op zoek naar aanvulling van het bestuur. Vooral voor de functies van penningmeester en secretaris is het van belang dat er ondersteuning/ een back-up is.

Maar ook op andere terreinen kunnen we wel wat ondersteuning gebruiken. Voor die ondersteunende taken hoeft u de vergaderingen niet bij te wonen en kunt u ad hoc (niet vrijblijvend) uw eventuele taak verrichten. Altijd in

overleg met een bestuurslid. Wij nodigen geïnteresseerde leden graag uit om op **15 oktober om 15 uur** ten huize van **Mien Huijnen, Kennedysingel 12-02** in Sittard informeel met de huidige bestuursleden van gedachten te wisselen en meer informatie te krijgen over mogelijke taken die verricht kunnen worden. U bent van harte welkom!

Bridgen:

De **bridgeclub** van het vrouwengilde zoekt nog enthousiaste dames die één maal in de 14 dagen op maandagmiddag in het Oranjehotel de club komen versterken.

Inlichtingen en eventuele opgave bij Kitty Creemers. Tel. 06- 5230215
Kittycreemers@ziggo.nl

Herinnering oproep RABO-clubactie van 27 sept. t/m 11 oktober 2019.

RABO-clubactie:

Met de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toedragen. Bent u nog geen lid? Vraag het lidmaatschap aan bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek. U kunt dan ook meebeslissen over de verdeling van de Rabobank Clubkas Campagne-gelden. Voor informatie zie: www.rabobank-Sittard/Clubkas Campagne.nl Hoe meer stemmen er op onze vereniging uitgebracht worden, des te meer geld krijgt ons Vrouwengilde en wij kunnen dan weer wat extra's voor onze leden organiseren.

Deze stemmen zijn dus geld waard! Voor iedere stem ontvangen wij € 4,50.

De leden van de Rabobank krijgen vlak voor de stemperiode een bericht met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen.

Via de website www.spekjouwclub.nl kunt u tijdens de stemperiode uw stem(men) uitbrengen op ons Vrouwengilde.

U kunt ons vinden onder de naam **Vrouwengilde Sittard** .

De stemperiode duurt twee weken, van vrijdag 27 sept. tot en met 11 okt.

Beste leden wij hopen op uw steun.

<p>Vooraankondiging</p> <p>12.45 uur Baenje, Schuttestr.</p>	<p><u>Op 7 November is er een middag excursie naar Heerlijkckheit Montfort.</u> Ten westen van het Midden-Limburgse Montfort ligt kasteel Montfort, een rijksmonument van on-Nederlandse omvang en met een verrassend verleden. Hieraan herinnert een indrukwekkende ruïne, waarvan belangrijke delen zijn gerestaureerd. Hierin is een bezoekerscentrum ingericht, waarin diverse facetten van kasteel en heerlijkheid Montfort aan bod komen.</p> <p>Laat je verrassen door 750 jaar verleden en fraaie domeingoederen. Kom naar het bezoekerscentrum, laat je imponeren door de torenruïnes en griezels in de gevangenisruïne. Bewonder de machtige middeleeuwse keldergewelven, wandel door de fraaie kasteeltuin of geniet van het uitzicht op het gezellige panoramaterras.</p> <p>We vertrekken om 12.45 uur vanaf de Schuttestraat (Baenje) naar Montfort en worden daar ontvangen met koffie/ thee en vlaai. Er wordt een</p>

toelichting gegeven over het ontstaan en hergebruik van het kasteel. Daarna krijgen we een rondleiding.

Rond 16 uur brengen we nog een bezoek aan **de Basiliek in Odiliënberg**.

In de 8e eeuw werd op een heuvel, de Sint-Petrusberg, aan de voet waarvan later het dorp Sint Odiliënberg ontstond, een abdij gesticht door drie Angelsaksische priesters Plechelmus, Wiro en Otger.

Van de oorspronkelijke abdijkerk zijn bovengronds geen resten bewaard gebleven. Wel is bekend dat het een eenbeukig gebouw betrof, met een westwerk en een smaller koor. In de 11e en 12e eeuw werd deze kerk geheel vervangen. De huidige kerk is slechts gedeeltelijk nog origineel. Na eeuwen te zijn verwaarloosd werd het gebouw tussen 1880 en 1883 gerestaureerd door P.J.H. Cuypers. Mede op basis van nog aanwezige delen werden ontbrekende delen gereconstrueerd.

Ongeveer 17.30 uur rijden we terug naar Sittard.

De kosten bedragen **€ 21,-** (incl. busreis, koffie en vlaai + de rondleidingen)

U kunt het bedrag (per voorkeur!) overmaken, vóór 22 oktober op **rek.nr.: NL15RABO 0187666946** t.n.v. Vrouwengilde Sittard. O.v.v. uw naam en lidnummer + excursie Montfort.

Als u **contant** betaalt kan dat op 22 oktober vóór de lezing over Hongarije.

U levert dan onderstaand strookje in met het bedrag van **€ 21,-**

NAAM (ev namen) en lidnr(s)

.....

ADRES

.....

Gaat (gaan) mee op 7 november 2019 naar Montfort en heeft € 21,- p.p. betaald.


