

Vrouwengilde Sittard
Jaargang 46 no 6- september 2019



Zo.	1 sept.	Koffie-uurtje
Ma.	2 sept.	Leesclub III
Di.	3 sept.	Fietsclub
Woe.	4 sept.	Leesclub I
Do.	5 sept.	Gezellige middag
Ma.	9 sept.	Zangkoor
Ma.	9 sept.	Bridgen
Woe.	11 sept.	Korte en lange wandeling
Di.	17 sept.	Lezing over Trier
Woe.	18 sept.	Leesclub II
Ma.	23 sept.	Zangkoor
Ma.	23 sept.	Bridgen
Vrijd.	27 t/m 29 sept.	Drie-daagse reis

Zondag
1 sept.
14.30 uur

Zondags koffie-uurtje in Hotel de Limbourg aan de Markt te Sittard.
Er is altijd een bestuurslid aanwezig en een lid van de werkgroep.
Welkom!

Donderdag
5 sept.
14.00 uur

Als start van het na-zomerseizoen is er een gezellige middag in de Soos.
Iedereen is welkom om onder het genot van koffie, thee en stuk vlaai wat bij te praten en te luisteren naar de mooie liedjes en teksten van Ruud Verhoeven. Hij is geen onbekende meer in ons gezelschap en het belooft een sfeervolle middag te worden. ***Sjun leedjes van vreuger durch de auge van noe***
Onder dat motto brengt Ruud Verhoeven een programma dat neerkomt op mooi luister-repertoire, met wat luchtiger accenten, vrolijke liedjes, herkenbare verhalen. Het huidige programma bestaat, anders dan voorheen, voor een groot deel uit bekende melodieën van bijvoorbeeld Jacques Brel, Gilbert Beaud, Charles Aznavour, Leonard Cohen. Stuk voor stuk heeft Ruud er Limburgse bewerkingen van gemaakt die door het publiek vooral verrassend en mooi gevonden worden. Vaak worden die liederen gemixt met humor, waarbij 'De verhalen van Françoise', korte verhalen van Ruud als columnist de hoofdrol spelen. Ook eigen liederenrepertoire met gitaarbegeleiding is soms onderdeel. Toverwoorden zijn Mooi, Onderhoudend, Herkenbaar en Vertrouwd, maar doorgaans heeft ook de lach een prominent plekje tijdens een voorstelling.

In verband met het bestellen van de vlaai is het belangrijk dat u even aangeeft of u naar de middag komt (Vóór 1 september). U kunt bellen met Toos Latour 046-4525185 of met Kitty Creemers 046-4526796 of 06-52302157 (inspreken mag). Of een mail sturen naar Diny Govers: kvgsittard@gmail.com.

Dinsdag
17 sept.
14.00 uur

Lezing over Trier. Door Mw.Doris Schillings.
Trier is een gezellige stad aan de Moezel. Zij is in 16 v. Chr. gesticht ten tijde van keizer Augustus. De meeste van de indrukwekkende monumenten

hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd. Uit de bloeiperiode van het keizerrijk zijn nog resten te zien van het amfitheater en de ooit gigantische stadsmuur met de Porta Nigra als een van de burchtpoorten. Tijdens het keizerrijk (Constantijn) zijn de Keizerthermen, de Basilica en een dubbele christelijke kerk gebouwd. Na de val van het Romeinse Rijk wordt de stad veroverd door verschillende stammen (Franken, Hunnen) en beleeft zij in de Middeleeuwen en de Vroeg-Moderne Tijd een geschiedenis met steeds wisselende overheersers. Romeinse monumenten worden op de meest ingenieuze wijze verbouwd en aan de stedelijke en christelijke behoeften aangepast. Zoals de Porta Nigra, die kerk wordt, of de Basilica, die vesting, paleis van de vorstbisschop en tenslotte kerk wordt. Uit de Constantijnse basilieken komen de Dom en de Liebfrauenkirche voort; de eerste met kostbare relieken geschonken door St. Helena, de tweede is een uitzonderlijke centrale bouw. In deze eeuwen wordt de stad echter ook bewoond door zelfbewuste en welvarende burgers, waarvan de luxe woonhuizen getuige zijn. In de 19e en 20e eeuw is Trier nog strijdappel tussen Frankrijk en Pruisen/Duitsland en de inwoners veranderen geregeld van nationaliteit. In de 19e eeuw wordt er Karl Marx geboren, de econoom en filosoof die voor de geschiedenis van de 20e eeuw van zo groot belang is geweest. In de Tweede Wereldoorlog is de stad getroffen door zware verwoestingen. Na de oorlog start men niet alleen met de herbouw, maar ook met grote opgravingen om de schatten uit het verleden te laten herleven. Trier is echter niet alleen een 'openluchtmuseum', maar ook een bruisende moderne stad. De indrukwekkende St. Michaël-kerk uit de late 20e eeuw is hier getuige van. Trier is dan ook zeker een boeiende en gezellige stad om er een bezoek aan te brengen. Deze lezing is mede een voorbereiding op de excursie naar Trier. Zie verderop in de convocatie.

Club mededelingen:
Wandelclub

Woensdag 11 sept. is er weer een korte en een lange wandeling.

De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij Pearl . U hoeft zich niet aan- of af te melden.

De lange wandeling :

11 September gaan we op verzoek nog eens de Kampinaroute lopen van Boxtel naar Oisterwijk. We beginnen in Boxtel met een kopje koffie. We lopen door bossen en een groot stuk over de heide, die normaal gesproken dan nog gedeeltelijk bloeit. Ook passeren we enkele prachtige vennen. De afstand is 16 km. helemaal vlak. Als het veel geregend heeft kunnen sommige stukken drassig zijn. Drinken en een lunchpakket moeten jullie meenemen, want we lunchen op de hei. (neem een stuk plastic of i.d. mee om op te zitten. Na zo'n 12 km kunnen we koffiedrinken bij een zorgboerderij.

In Oisterwijk zoeken we een plekje op een van de vele gezellige terrasjes. Dat zal niet lukken met de hele groep op één plek. Dan is het nog maar een klein stukje naar het station.

Graag uiterlijk 8.50 uur op het station in Sittard. Wie geen kortingskaart heeft, kan gebruik maken van de meereiskorting als je een ov-kaart hebt. We vertrekken met de trein van 9.05 uur van spoor 2b. Inchecken mag vanaf 8.55 uur. In Eindhoven stappen we over op de sprinter op hetzelfde perron, spoor 6, die om 10.06 uur vertrekt. Aankomst in Boxtel 10.22 uur.

Hoe laat we thuis zijn hangt af van de lengte van de pauzes, maar zeker niet voor zeven uur. Vertrektijden in Oisterwijk -.14 u en-.44 u Opgeven per email: pauladescher@gmail.com of via de vaste telefoon 046-4581157. Per telefoon inspreken graag pas na 22 augustus.
Dat wordt genieten, wanjelsökskes!

Kunstclub

In september is er **GEEN** kunstclub.

Bridgeclub

De club zoekt nog enthousiaste bridgers die 1x in de 14 dagen op maandagmiddag (oneven weken) in het Oranjehotel enkele spellen spelen in een ontspannen sfeer.

Mocht u interesse hebben, meldt u aan bij Kitty Creemers: 06-52302157 of mail: kittycreemers@ziggo.nl

9 September is weer de eerste bijeenkomst na de zomerstop.

RABO-CLUB-actie

Graag aandacht voor **de Rabobank Clubkas Campagne van 27 sept.t/m 11 okt. 2019.**

Met de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toedragen. Bent u nog geen lid? Vraag het lidmaatschap aan bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek. U kunt dan ook meebeslissen over de verdeling van de Rabobank Clubkas Campagne-gelden.

Voor informatie zie: www.rabobank-Sittard/Clubkas_Campagne.nl

Hoe meer stemmen er op onze vereniging uitgebracht worden, des te meer geld krijgt ons Vrouwengilde en wij kunnen dan weer wat extra's voor onze leden organiseren.

Deze stemmen zijn dus geld waard! Voor iedere stem ontvangen wij € 4,50.

De leden van de Rabobank krijgen vlak voor de stemperiode een bericht met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen.

Via de website www.spekjouwclub.nl kunt u tijdens de stemperiode uw stem(men) uitbrengen op ons Vrouwengilde.

U kunt ons vinden onder de naam **Vrouwengilde Sittard** .

De stemperiode duurt twee weken, van vrijdag 27 sept. tot en met 11 okt.

Beste leden wij hopen op uw steun.

LET OP!

+ DAMES DIE MEEGAAN MET DE DRIE-DAAGSE REIS VAN 27 T/M 29 SEPTEMBER ONTVANGEN BIJ DEZE CONVOCATIE EEN FLYER MET ALLE BENODIGDE GEGEVENS. Een mooi reis gewenst!

ATTENTIE! M.i.v. september 2019 verandert de betaling voor excursies. Er kan niet meer per envelop worden betaald. Voor de dames die per internet betalen (wat de voorkeur heeft!) blijft alles hetzelfde. Voor de leden die contant betalen wordt per excursie een datum afgesproken waarop u contant kunt afrekenen. In de convocatie vindt u een strookje waarop u uw naam, adres , lidnr. en de excursie kunt invullen en dat met het bedrag kunt afgeven in de SOOS op een genoemde datum in de convocatie. U ontvangt dan een kwitantie als bewijs dat u heeft betaald.

OPGAVE EXCURSIE TRIER 2 OKT.: Op 2 oktober maken we een dagtocht naar Trier. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Baenje aan de Schuttestraat en zullen rond 20.30 uur weer in Sittard zijn. Het

hele dagprogramma krijgt u in de volgende convocatie. Bij de prijs is inbegrepen, de busreis, koffie-thee bij aankomst, een uitgebreide 2-gangenlunch en een gids die ons rondleidt in Trier. De prijs is € 45,-. U kunt kiezen uit twee lunchgerechten: 1= soep en Jägerschnitzel ; 2= is een vegetarische pasta met groenten. Bij de betaling graag opgeven of u lunch 1 of nr 2 wilt. Betaling vóór 5 sept. op rek.nr: NL15RABO0187666946 o.v.v. Trier en aangeven welke lunch u wilt, nr 1 of 2. Indien u contant betaalt, onderstaand strookje inleveren met de € 45,- bij de gezellige middag op 5 september in de SOOS. Als u samen met een vriendin wil reizen, kunt u beide namen op één strookje schrijven en € 90,- betalen. Bij meer dan 60 aanmeldingen wordt er geloot. Als er dan 2 namen op één briefje staan, zijn beide dames ev. uitgeloot.

Strookje uitknippen en inleveren op 5 september indien u contant betaalt.

.....
.....
NAAM (ev namen) en lidnr(s)

ADRES

Gaat (gaan) mee op 2 oktober 2019 naar Trier en heeft € 45,- p.p. betaald.

✂
.....