

Jaarverslag tijdens jaarvergadering dinsdag 29 maart 2022.

Jaarverslag 2020 en 2021

Beste dames,

Wat fijn dat ik weer zoveel leden zie vandaag; voor ik begin wil ik even zeggen wie ik ben voor degenen die mij nog niet kennen.

Ik ben Diny Govers, de secretaris van VGS sinds 2018.

Inmiddels veelal achter de schermen, alweer 4 jaar uw secretaris.

Een van mijn taken is ieder jaar u een terugblik geven op het jaarprogramma.

Dit jaar zijn dat in principe 3 jaren. Ik wil me echter beperken tot 2020 en 2021.

Voor degenen die ook graag willen weten wat we in 2019 deden verwijs ik naar onze website waar zowel in de berichten onder kopje -Terugblik- als in de convocaties onder kopje -Convocaties- veel gegevens te vinden zijn.

Nou, vol goede moed beginnen we aan 2020, helemaal niet vermoedend wat ons allemaal te wachten staat.

9 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst. Grote opkomst. Zoals altijd is de zaal mooi verzorgd door onze eigen vormgeefster -Fietje Brüll- en die kan er wat van!!

Heerlijke wafels, gebakken door de vrienden van Kakot, waarmee wij tevens hun project steunen.

Mevr. Pijs vertelt ons enthousiast over Casa Mama Lisi, een project in Limbrichterveld waar speciaal aandacht is voor merendeels vrouwen uit andere culturen. Zij doen zeer goed werk om deze vrouwen te laten integreren in onze samenleving en het geeft goed resultaat.

Zij zijn blij met onze gift en een week later komt er een mooie bedankbrief.

16 jan. Toine Sporcken. Muziek een rode draad door het leven. Veel dames krijgen deze middag "muziekles" van Toine.

Menigeen verwacht enkel voor mooie muziek te komen maar het doel van Toine, muziekleraar in hart en nieren, is om ons kennis te laten maken met alle soorten muziek; wat wil muziek ons zeggen, ons leren? Ook "lelijke" muziek wil ons iets vertellen....

Leuke bijkomstigheid: veel nieuwe gezichten.

28 jan. Homeopathie door Monique Vermazeren.

Interessante uiteenzetting over de homeopathie. Monique geeft ons ook een lijst met natuurgeneeskundige tips mee. Die hangt bij mij op het prikbord en er wordt regelmatig even gebruik van gemaakt. En ook nog met succes...

13 februari Carnaval als cultuur historisch verschijnsel. Doris Schilling

Zij weet altijd te boeien.

Ook mooi om te horen is dat Carnaval, Pasen, Pinksteren, Kerstmis van oorsprong allemaal te herleiden zijn uit de hele oude geschiedenis en dat men er later al die mooie verhalen bij gemaakt heeft.

18 februari maken -onder begeleiding van Fietje- een twintigtal dames een prachtig carnavalstukje. Blijkbaar toch met vooruitziende blik want achteraf is dit ideaal geweest omdat zowel optocht als Corona de straten aanzienlijk minder versierd hebben.

28 februari, met velen wordt de film "Sorry we missed you" in Foroxity bekeken.
Prachtige gevoelige film. Lekker vlaai !!

10 maart vertelt Lut van Hove.

Zij ons het verschil tussen de Belgen en de Nederlanders.

Ondanks het stormachtige weer en de waarschuwing dat we moeten opletten voor een nieuwe griep die rondwaart is er een grote opkomst.

Lut die al jaren in Nederland woont en overal in de wereld gewoond heeft, is toch een echte Vlaamse gebleven. Ze vertelt boeiend over de verschillen tussen de Belgen en de Nederlanders.

Wij, wonend in Limburg, zien dat de verschillen tussen de Vlamingen en de Limburgers wat kleiner zijn dan in Noord Nederland.

Op slot van zake komen we ook vaak in Vlaanderen en hebben we doorgaans ook wat andere gewoonten en gebruiken als in Noord Nederland.

En dan..... Corona!!!

In het begin denken we nog aan een flinke griep, overgewaaid uit China, of zijn het vleermuizen?
Of...Of...

In Gangelt, ongeveer 5 kilometer hier vandaan ligt een grote besmettingshaard en het gaat snel.
Carnaval, vooral vanuit Brabant doet ook nog een flinke duit in de zak.

Corona kent helaas geen grenzen....velen van ons kennen wel iemand die ziek is geworden, flink ziek is geworden, restverschijnselen heeft overgehouden of helaas ook is overleden.

Ieder van ons heeft zeker zijn eigen belevingen aan deze tijd. Onzekerheid, angst om besmet, ziek te worden. Restverschijnselen. Eenzaamheid.

In het begin zijn we nog positief, als het maar eens zomer zal worden!

Dat wordt het wel maar het "beest" wordt ook sterker.

De regering, de gezondheidszorg, de virologen, de mensen zelf, bijna iedereen zoekt oplossingen.

Er wordt een vaccin ontwikkeld, er wordt een booster aangeboden. Lockdowns volgen elkaar op.

Maatregelen. Persconferenties. We hebben het zelf allemaal gevolgd en aan den lijve ondervonden.

Alfa, Bèta, Delta, Omikron A Omikron B hoe ver gaat het Griekse alfabet??

Het bestuur van VGS probeert d.m.v. berichten en af en toe een opbeurende kaart contact met u te houden, wat konden we anders?

Zelf, als bestuur, komen we toch geregeld bij elkaar, soms fysiek, soms op afstand, middels Zoom en Videobellen.

Als secretaris heb ik helaas veel van onze presentatoren moeten afbellen, moeten vragen of zij volgend jaar genegen zijn om alsnog te komen. De zaal afzeggen, de helpende handjes afzeggen en maar weer hopen dat de volgende maand beter zal gaan.

Het mocht allemaal niet baten. Maar wij geven ons niet zomaar gewonnen! Weer hard aan het werk.
Voor 2021 hebben we weer een volledig programma voor mekaar gekregen wat we heel toepasselijk

-Terug naar normaal- hebben genoemd. Althans..... dat dachten we.....

Jaarverslag 2021.

Iedere maand weer bekijken wat doorgang kan vinden, ledere maand weer mensen afbellen en hopen dat ze op het eind van het jaar nog kunnen komen.

Frustratie frustratie. Vergaderen. Videobellen.

Ondertussen wordt KVG Limburg opgeheven en moeten we op eigen houtje verder, maar ook dat lukt ons wel.

Gelukkig krijgen we veel bijval van u als leden. Opbeurende kaartjes, telefoontjes, toevallige gesprekjes op straat, het doet ons zeer goed.

Volhouden dus!! Dank u voor alle positieve support.

En toen ...Het werd zomer..... mooi liedje van Rob de Nijs, heel mooi voor VGS. We mogen weer!!!
Woensdag 8 september in de Oase genieten we van ons weerzien. Stukje vlaai, kopje koffie, proosten op elkaar op ons Vrouwengilde, heeelerlijk..... en vooral heeheel veel bijbabbelen...

23 september verblijdt Luc Laudy ons met zijn enthousiasme over de bouwkunst en -kunde in Sittard in de 20^e eeuw.

Na zijn presentatie loopt menig VGS lid anders door Sittard. Het Kolleesj, nu weten we dat dhr. Ramakers hiervan de architect is en dat Dhr. Wielders dit verder voltooid heeft.

Prachtig, wat een plaatje!!

Bioscoop Forum, de Beierpul, de school in de Gouverneur van Hövellstraat, de Ambachtsschool op de Rijksweg, de Teekenschool en veel mooie huizen rondom de vijver etc. etc. worden nu aandachtiger bekeken.

Zelfs Rietveld heeft op de Rijksweg een huis ontworpen wat nog altijd te bewonderen valt.

12 oktober komt Pierre Rietra.

Voormalig muzikdirecteur van de muziekschool in Kerkrade.

Hij maakt ons op zijn onnavolgbare wijze enthousiast voor prachtige klassieke muziek.

De echte muziekliefhebbers genieten van deze middag.

29 oktober organiseert Toos een mooie excursie naar het Maankwartier.

Met eigen vervoer of met de trein gaan we naar Heerlen naar het station.

Daar wachten drie gidsen ons op en volgt een prachtige excursie door het Maankwartier.

Kunstenaar/filosoof Michel Huisman heeft hier een mooi nieuw stukje Heerlen gecreëerd.

Met een station, winkels, cafés, woningen, hotel, kantoren.

Het Maanplein een kunstwerk dat de zon laat schijnen in de ondergrondse parkeergarage.

Doordat men op eigen gelegenheid naar Heerlen is gekomen heeft menigeen hier nog een leuke dag van gemaakt.

Ook is het goed te ontdekken dat het vervoer op eigen gelegenheid goed verloopt. Dit scheelt een heleboel in de organisatie en de kosten.

2 november heeft Toos eens iets nieuwe geprobeerd.

Jeu de Boules spelen op de locatie van de Jeu de Boules club in Sittard. Is dit iets voor onze dames?

Het valt te proberen en dat het is gelukt is een feit. Er was een behoorlijke opkomst en er vielen zelfs prijzen!!!

Het enthousiasme is zo groot dat Toos dit voor dit jaar weer gaat organiseren.

11 november komt Bart Jan de Graaf ons vertellen over Hannah Arendt.

Hij maakt ons deelgenoot van zijn grote bewondering voor deze vrouw. En terecht.

Ze vlucht voor het nationaalsocialisme en de Jodenvervolging en verdiept zich in totalitaire politieke systemen.

Ze is vooral bezig met hoe een mens toch komt tot al het kwaad?

Dhr. Poetin was er in die tijd nog niet, maar hierover zou zij zich, samen met ons, verschrikkelijk opgewonden hebben.

Het is toch onvoorstelbaar dat dit soort zaken steeds weer terugkomen.

En toen.....we hebben het allemaal ervaren.....toen was het weer gedaan.....

Veel besmettingen een volgende lockdown, de booster we weten er alles van.

Wij zitten echter niet stil en het jaarprogramma voor 2022 ligt inmiddels bij de drukker. Het moet er toch weer van komen. De titel Dedraadweeroppakken..... spreekt voor zich, maar gaat dat weer lukken???

Nee dus. Omikron!! We zijn het echt beu....

Maar er schijnt licht in de duisternis.

Sinds 10 januari 2022 een nieuw kabinet; sinds 14 jan. neemt minister Ernst Kuipers deel aan de persconferentie en de maatregelen worden ook versoepeld... hèhèhè.

Op 15 februari volgt een volgende persconferentie en.... Nederland is bijna vrij.

Dus meteen weer kijken wat wij mogen en hoe we dat aan gaan pakken en hopelijk kan ik u in het jaarverslag van 2022 een volledig programma vertellen.

Ik dank u voor de aandacht.

Diny Govers, secretaris.