

Donderdag 8 december 14.00 uur. **Multi Vision show: Marokko**

verzorgd door Martina en Guus Reinartz. Werkelijk: Passie in kleuren!



Marokko is als een oase voor de zintuigen, het land van de 1001 kleuren.

Een Arabisch spreekwoord luidt: “De hele wereld is als een pauw en Marokko zet daarin pronkend zijn staart op!”

Onbeschrijfelijke kleurnuances bieden de ogen een schilderachtig beeld vol natuurlijke bekoorlijkheid en charme aan.

Landstreken van buitengewone gratie met reusachtige, typische rondgeslepen rotsblokken, die a.h.w. door een nogal ingewikkelde stellage in evenwicht worden gehouden.



De ongerepte schoonheid van de bergketens van de Hoge Atlas werkt als een magneet op wandelaars en bergbeklimmers uit de hele wereld.

De stille betovering van de woestijn wordt gekenmerkt door zacht gewelfde zandduinen.



Als een parelsnoer liggen witte, met massieve muren en hoge torens versterkte havensteden aan de Atlantische kust.

Of je nu de zee, de groene dalen, de oases of de Koningssteden bezoekt, Marokko brengt iedere bezoeker in vervoering met zijn fascinerende contrasten en zijn verrukkelijke gastvrijheid!

De vaardigheid verhalen te vertellen, het maken van muziek en het geweldige kunsth Handwerk behoren in Marokko tot de eeuwenoude, diepgewortelde cultuur. Marrakech is de grootste Berber-metropool, die met zijn labyrint van steegjes in de Medina op indrukwekkende wijze z'n Middeleeuwse structuur heeft weten te behouden. In de overdekte "soeks" verleiden ons kakelbonte artikelen en het geschreeuw van de handelaren en hun klanten vormt een haast meerstemmig koor.



De geuren van de specerijen op het stoofvlees in de kegelvormige "tajines" hangen rond de vele restaurantjes.



Marokko is een betoverende lapjesdeken van vruchtbare en droge, van hoge en diepe, bergachtige en vlakke landschappen met een ongekende natuur.



Het land vormt een brug tussen de Orient en Europa, tussen traditie en de moderne tijd!

Het was een druk bezochte en prachtige dia-overvloeishow over Marokko, We hebben genoten van de prachtige beelden en het verhaal er omheen.