

Donderdag 6 april Lezing van Annie Schreuders : *Van Esjellegoonsdig tot Paosje*

*Een volkskundige presentatie met als thema:*

*"Van Esjellegoonsdig tot Paosje"*

*Gebruiken rond Pasen zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom eten wij paaseieren?*

*Wat is vasten?*

*Wie kent nog het passieverhaal?*

*Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Pasen worden in volksverhalen al eeuwen verteld.*

*Volkskundig bureau NostalNu probeert alle raadsels te ontwarren.*

*Mensen die niet (meer) in de paashaas geloven zullen worden bekeerd!*

Het was een druk bezochte middag.

Annie vertelde op een boeiende humoristische wijze over de tijd tussen Aswoensdag en Pasen.



De beelden riepen bij velen herkenning op naar hun jeugd!

Het vastentrommeltje met de aan elkaar geplakte snoepjes.

De grote schoonmaak, want voor Pasen moest alles kraak helder zijn.

De betekenis van de haas, die voor vruchtbaarheid staat.

De eieren voor het begin van nieuw leven.

Het biechten voor de Pasen waar zonden werden verzonnen in de biechtstoel.

Het askruisje dat op woensdag na carnaval op ieders voorhoofd prijkte.

Ieder ging naar huis met deze herinneringen, maar vooral het lange gedicht

van Annie over het varken maakte indruk.