

Vrouwengilde Sittard
Jaargang 51 no 6- september 2024



Zo.	1 sept.	Koffie-uurtje
Ma.	2 sept.	Leesclub I
Di.	3 sept.	Fietsclub
Woe.	4 sept.	Korte wandeling
Don.	5 sept.	Opening na zomerstop
Woe.	11 sept.	Lange wandeling
Di.	17 sept.	Lezing: 1 van drie-luik
Woe.	18 sept.	Leesclub 2
Don.	19 sept.	Schrijfster C.v.Baars over haar boek : De onbedoelden

Zondag
1 sept.
14.30 uur

Zondags koffie-uurtje in Hotel de Limbourg aan de Markt te Sittard.
Welkom!

Donderdag
5 sept.
14.00 uur
DE OASE

Openingsmiddag na de zomerstop. Fijn om elkaar weer te treffen!
Entree is gratis. Wel graag aanmelden vóór 1 september i.v.m bestellen vlaaien.
Binnenloop vanaf **13.30 u.** Om **14 uur** krijgt u koffie/ thee met een stuk vlaai.
Rond **14.30 uur** zal Ruud Verhoeven voor u optreden.
Korte pauze om **15 uur**. U krijgt 1 consumptiebon voor een drankje naar keuze.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Om **15.30 uur** nog een tweede optreden van Ruud.
We hopen dat we samen een gezellige middag hebben.
Aanmelden graag bij Mien Huijnen: whahuijnen@home.nl of telefoon: 06-36119520
Ruud zal liedjes zingen van vroeger door de ogen van nu.
Onder het motto brengt hij een programma dat neerkomt op mooi luister-repertoire met wat luchtige accenten, vrolijke liedjes, herkenbare verhalen.
Het huidige programma bestaat, anders dan voorheen, voor een groot deel uit bekende melodieën van b.v. Ch.Aznavour, J.Brel, G.Becaud, L.Cohen. Stuk voor stuk heeft Ruud er Limburgse bewerkingen van gemaakt. Onderhoudend, mooi, herkenbaar en vertrouwd.

Dinsdag
17 sept.
14.00 uur
Odasingel 90

Vandaag verzorgt Doris Schillings een lezing over *vrouwen in de Middeleeuwen*, hoort bij een 3 delige cyclus die ze ons aanbiedt. De volgende twee lezingen zijn : *Russische kunst van Peter de Grote tot na de Revolutie* en als laatste *Mondriaan*. Respectievelijk 1 oktober en 15 oktober om 14 uur in de filmzaal van de Odasingel. U kunt zich aanmelden voor deze 3 lezingen door **€ 20,-** over te maken op rek nr RABO 0187666946 van Vrouwengilde Sittard onder vermelding van kunstcursus. Betalen is aanmelden.
Als u contant wil betalen, kan dat bij Mien Huijnen (envelop met daarop uw naam en lidnr.) bij binnenkomst openingsmiddag op 5 sept.
Inhoud lezing 17 sept.: Ons beeld van de Middeleeuwen is voor een groot deel bepaald door een negatief beeld over de vrouw. Hierdoor is men al gauw bereid te stellen, dat dan voor vrouwen alles is verboden; maar niets is minder waar.
In de lezing wordt verteld over uitzonderlijke vrouwen in de Middeleeuwen; vrouwen uit verschillende tijden, landen en omstandigheden, die met zelfbewustzijn, initiatief en doorzettingsvermogen hun ideeën weten te realiseren, waardoor zij respect verwerven van vorsten, koningen en keizers; van abten, bisschoppen en pausen.

Zo kunnen zij politieke macht verwerven tot in het hoogste ambt van keizerin; zij kunnen samen met hun echtgenoot of als voogdes voor hun zoon regeren of zelfs in het harnas strijden. Ook een carrière binnen de vrouwonvriendelijke Kerk is mogelijk, als zij de beperkingen weten te gebruiken als mogelijkheden. Uniek tussen kerk en politiek is natuurlijk Jeanne d'Arc en misschien legendarisch de pausin Johanna, maar vooral het ambt van abdis brengt vrouwen tot hoog aanzien, zoals Héloïse, Hildegard von Bingen of Clara van Assisi.

Na de opkomst van de steden kunnen burgerlijke vrouwen in ambacht en handel miljonaires worden en handelshuizen met internationale betrekkingen leiden.

Last not least kunnen zij als kunstenaars carrière maken, in de beeldende en niet-beeldende kunsten. Als miniatuurschilderes, borduurster of frescoschilderes, als ivoorsnijdster; maar ook als componiste, dichteres of schrijfster.

De Franse schrijfster Christine de Pisan pleit in haar "De Stad van de Vrouwen" dan ook hartstochtelijk voor een goede opleiding en gelijke rechten voor vrouwen, want God heeft de vrouw gelijkwaardig aan de man geschapen en het is niet aan de mens om hier anders mee om te gaan.

Donderdag
19 sept.
14.00 uur
DE OASE

Interview met de schrijfster Cobi van Baars.

Zij schreef het boek ***De Onbedoelden***. Een echte bestseller!

Voor dit boek was zij onlangs genomineerd voor de Libris literatuurprijs.

Het gaat over de tweeling Aaf en Annemieke die onbedoeld werden geboren en tegen de zin van de moeder werden afgestaan. Het speelt zich af in het katholieke Limburg in de jaren '60.

De meisjes groeien op in twee verschillende gezinnen, onwetend van elkaar.

Pas op de drempel naar volwassenheid wordt dit geheim ontmanteld en begint hun zoektocht. Eerst naar elkaar, dan naar het gemiste verleden.

Cobi wordt geïnterviewd door Jos van Cann (journalist en schrijver).

Graag aanmelden, indien u dat nog niet heeft gedaan, vóór 20 augustus.

Leden gratis toegang, eventuele introducés betalen € 5,-

**Club-
mededelingen:**

Korte
wandeling:
Lange
wandeling:

Woensdag 4 september. Vertrek om 10.00 u. bij Drenth aan het Tempelplein.

Aanmelden bij Willy Janssen; 06-51322476 of in de app.

Woensdag 11 september. Zie de wandelapp. Bestemming nog niet bekend.

Kunstclub:

Op woensdag 18 september 2024 brengen wij een bezoek aan de galerie, atelier en beeldentuin van Armand Naebers, beeldend kunstenaar, in Hoensbroek.

Hij maakt prachtige beelden en sculpturen en adviseert ook particulieren en bedrijven bij hun kunstaankopen.

We worden ontvangen met een glaasje Prosecco/jus d'orange en genieten daarna nog van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij.

Armand vertelt over zijn werken en leidt ons rond door zijn galerie, atelier en beeldentuin.

Vertrek met auto's vanaf de **oude SOOS Pres. Kennedysingel** te Sittard om 13.30 uur.

Kosten € 10,- inclusief vervoer, parkeren, rondleiding, glaasje Prosecco of Jus. en koffie/thee met iets lekkers.

Aanmelden vóór 10 september 2024 middels envelop met aan de buitenkant: Naam, adres, tel. wèl of gèèn auto bij het bekende adres.

Mededelingen:
OPROEP:
RABO-Actie

Graag aandacht voor **de Rabobank Clubkas Campagne van 2 t/m 24 sept.'24**

Met de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toedragen. Bent u nog geen lid? Vraag het lidmaatschap aan bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek. U kunt dan ook meebeslissen over de verdeling van de Rabobank Clubkas Campagne-gelden.

Voor informatie zie: www.rabobank-Sittard/Clubkas Campagne.nl

Hoe meer stemmen er op onze vereniging uitgebracht worden, des te meer geld krijgt ons Vrouwengilde en wij kunnen dan weer wat extra's voor onze leden organiseren.

Deze stemmen zijn dus geld waard ! De leden van de Rabobank krijgen vlak voor de stemperiode een bericht met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via de website www.spekjouwclub.nl kunt u tijdens de stemperiode uw stem(men) uitbrengen op ons Vrouwengilde. Onder de naam **Vrouwengilde Sittard** kunt u ons vinden. **De stemperiode duurt drie weken, van 2 tot en met 24 september.** **Beste leden wij hopen op uw steun! Heeft u problemen met stemmen, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.**

Wijziging:

- In het jaarprogramma staat drie-daagse reis. Die vervalt dit jaar.
- In het jaarprogramma staat 26 sept. excursie naar o.a. Kanne. Deze excursie is verplaatst naar 14 oktober. Info komt in de volgende convocatie.

Filmhuis

Zondagmiddag 22 september om 13.30 uur wordt de documentaire **`brieven aan Vincent`** vertoond in filmhuis ZICHT. De regisseuse Hannah van Tassel en cameraman Rogier Timmermans zullen hierbij aanwezig zijn.

In de film schrijven vrouwen een brief aan Vincent van Gogh, terwijl ze verblijven in de psychiatrische kliniek Saint- Paul- de- Provence waar van Gogh zelf ook een jaar verbleef. Deze film verkent de grenzen tussen gekte en creativiteit.

U kunt online of in het filmhuis een kaartje kopen.