

**Donderdag 10 oktober 14.00uur lezing: “De heks van Limbricht”? door Wim Donners.**

Wim Donners verdiept zich al meer dan 25 jaar in genealogie en (streek-)historie en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan.

Hij vertelde waarom hij geïnspireerd is geraakt om het levensverhaal van Entgen uit te pluizen.

De ontdekking dat hij een verre verwant is van Entgen Luijten was een van de redenen dat hij zich verdiepte in het proces tegen haar en in heksenvervolgingen in zijn algemeenheid.

Bij het onderzoek naar de afkomst van zijn voormoeder Meijken Luijten, geboren rond 1605, maakte hij dankbaar gebruik van gepubliceerde dossierfragmenten.

Meijken bleek zowaar de zus van Entgen te zijn.



*de handgeschreven tekst is een fragment uit de originele processtukken.*

*Limbrichtse heksenproces tegen Entgen Luijten.*



*Zijn bevindingen vatte hij in 2022 samen in het boek: Entgen Luijten 'de heks van Limbricht'?*

Wim vertelde met veel betrokkenheid over zijn boek en wat er vooraf ging over het uitgebreid opzoeken en doorlezen van dossiers over Entgen Luijten en over heksenvervolgingen in zijn algemeenheid.

Hij laat een verrassend nieuw licht schijnen op het verhaal van Engten, de laatste vrouw (1674) die op het grondgebied van het huidige Nederland als heks is vervolgd en gedood.

In 'Dossier Entgen Luijten' wordt het ware verhaal beschreven.

Entgen werd niet gearresteerd, maar meldde zich zelf bij de autoriteiten.

Ze liet zich gevangen zetten om van alle verdenkingen verlost te worden, en wilde de waterproef ondergaan of desnoods gemarteld worden om haar naam te zuiveren.



*Het raam in de cel van Entgen*



*bronzen beeld op kasteel Limbricht*

Het was een heel inspirerende middag, een boeiende lezing over een tragisch verhaal.